



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 2.04.014.001
Τηλ.: 22805501
Φαξ.: 22805542
Email: director@fd.moa.gov.cy

6 Σεπτεμβρίου, 2019

Κύριε,

**Απειλή προστίμου για όσους ταΐζουν τις γάτες στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσιας**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην επιστολή σας με ημερ. 27/8/2019 και αρ. Αναφοράς ΑΙ/ΠΓ/676/19 και σας πληροφορώ ότι, στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απόρριψης τροφών, αποφραγίων ή άλλων βρώσιμων από ζώα απορριμμάτων (π.χ εντόσθια ψαριών, κόκκαλα κλπ) τα οποία προορίζονται για τις γάτες.

2. Παράλληλα, όσοι επισκέπτες ταΐζουν τις πάπιες αφήνουν μεγάλες ποσότητες ψωμιών στο νερό και επιπρόσθετα δοκιμάζουν και διάφορες άλλες τροφές όπως πατατάκια, μπισκότα, παξιμάδια και άλλα, κανένα από τα οποία δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό διαιτολόγιο των πουλιών.

3. Η πιο πάνω κατάσταση δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα όπως:

- i. Ενθαρρύνεται η τάση για εγκατάλειψη γάτων στο Πάρκο.
- ii. Προσελκύεται στο Πάρκο μεγάλος αριθμός γάτων ή και αδέσποτων σκύλων σε κάποιες περιπτώσεις, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα.
- iii. Εγείρονται θέματα υγιεινής για το κοινό.
- iv. Δημιουργείται θέμα αρνητικής αισθητικής του Πάρκου.
- v. Δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των πουλιών και των ψαριών.
- vi. Ρυπαίνεται το νερό της λίμνης και οι χώροι του Πάρκου.


4. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένου ότι υπάρχει πρόνοια στον περί Δασών Νόμο σχετικά με την ρύπανση των κρατικών δασών (Άρθρο 37 (η) – «**απορρίπτει, εναποθέτει ή συσσωρεύει οποιαδήποτε σκύβαλα, απορρίμματα, νερά υπόνομων...**»), είχε τοποθετηθεί η συγκεκριμένη πινακίδα με λεκτικό το οποίο εστιάζει στο πρόβλημα, χωρίς ειδική αναφορά στη Νομοθεσία.

5. Η απαγόρευση της παροχής τροφής στην άγρια πανίδα στα δασικά πάρκα είναι πρακτική που εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις 26/8/2019, είχε δημοσιευτεί και σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ειδικά για το θέμα αυτό. Το λεκτικό στην πινακίδα αφορά προειδοποίηση και θεωρήθηκε ορθό να αναφέρεται η συνέπεια της πράξης ως ένδειξη της σοβαρότητας του παραπτώματος.

6. Σε ότι αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού που προβαίνει σε τάισμα των ζώων και πουλιών στα Πάρκα, σας πληροφορώ ότι γίνεται σχεδόν καθημερινά από τους Δασικούς Υπαλλήλους, τους Παρκοφύλακες και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος, χωρίς όμως να παρατηρείται ιδιαίτερη ανταπόκριση.

7. Μετά την επιστολή σας έχει ληφθεί η απόφαση για απομάκρυνση της πινακίδας ώστε να προβούμε στην ορθή διατύπωση. Όμως παραμένει ως βασικός στόχος του Τμήματος η ρύθμιση του προβλήματος, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει σύντομα και μέσω της αναθεώρησης των Κανόνων Λειτουργίας των Πάρκων.

8. Τέλος, τονίζεται ότι, το Τμήμα Δασών καταβάλλει και θα καταβάλει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την προστασία, διατήρηση και εύρυθμη λειτουργία των Εθνικών Δασικών Πάρκων της πρωτεύουσας, ενώ όπως γνωρίζετε η αναβάθμιση τους αποτελεί μία από τις τρέχουσες προτεραιότητες του Τμήματος.


(Λοΐζος Κωνσταντίνου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

κ. Γιώργο Περδίκη
Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων – Συμμαχίας Πολιτών

Κοιν.: - Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Λευκωσίας Λάρνακας και Αμμοχώστου

Παροχή τροφής στην άγρια πανίδα σε δασικά πάρκα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε



Κατά την επίσκεψή τους σε δασικά πάρκα, πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν την κοντινή επαφή που έχουν με τα ζώα και τα πουλιά μέσω του ταΐσματος τους, θεωρώντας ότι η παροχή τροφής βοηθά και τα ίδια τα ζώα και τα πουλιά. Η αλήθεια όμως είναι ότι η παροχή τροφής εμπεριέχει κινδύνους για την άγρια πανίδα και δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα:

1. Ακατάλληλη τροφή - κίνδυνος για την υγεία των ζώων

Η ανθρώπινη τροφή δεν είναι κατάλληλη για την άγρια πανίδα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στα ζώα και τα πουλιά. Τα υδρόβια πτηνά, για παράδειγμα, τρέφονται με μια ποικιλία φυσικής τροφής, όπως φύκια, σπόρους, έντομα, μικρά ψάρια και αμφίβια, σκουλήκια και άλλα ασπόνδυλα. Τα τρόφιμα αυτά είναι φυσικά διαθέσιμα στη σωστή αναλογία υδατανθράκων και πρωτεϊνών και παρέχουν τις βιταμίνες, το ασβέστιο και άλλα μέταλλα που χρειάζονται τα πτηνά. Το ψωμί που τους δίνουν οι άνθρωποι περιέχει υδατάνθρακες, αλλά λίγη άλλη θρεπτική αξία για τα πτηνά. Όπως είναι φυσικό, οι πάπιες και τα άλλα πουλιά προτιμούν την «εύκολη» πηγή τροφής και γίνονται εξαρτώμενα από τους ανθρώπους, χωρίς να αναζητούν άλλες, πιο θρεπτικές πηγές τροφής.

2. Εξοικείωση με τον άνθρωπο

Όταν παρέχουμε τροφή στα άγρια ζώα, αυτά χάνουν τον φυσικό τους φόβο για τον άνθρωπο και προσεγγίζουν τους ανθρώπους αδιάκριτα, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί μερικά άτομα τα ταΐζουν και άλλα όχι. Εάν ένας άνθρωπος δεν τους παρέχει την τροφή που αναμένουν, μπορεί κάποια ζώα να επιδείξουν επιθετικότητα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κάποια ζώα να προσεγγίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητική προδιάθεση απέναντι σε αυτά (π.χ. αλεπούδες), με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τα κυνηγήσουν και να τους κάνουν κακό.

3. Υπερπληθυσμός ζώων / πουλιών

Άφθονες πηγές τροφών επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγαλύτερων πληθυσμών ζώων, κάτι που δημιουργεί πολλά προβλήματα στα δασικά μας πάρκα. Εάν υπάρχει μια εδραιωμένη πηγή τροφής που παρέχεται από τον άνθρωπο, τα ζώα θα συγκεντρωθούν στην πηγή αυτή, δημιουργώντας συνθήκες που διευκολύνουν την εξάπλωση ασθενειών. Επίσης, τα ζώα μπορεί να παλέψουν για τη διεκδίκηση της τροφής, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένους τραυματισμούς.

4. Περιβαλλοντικές συνέπειες

Το ψωμί που ρίχνεται στα υδρόβια πτηνά βυθίζεται στις λίμνες και οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη άλγης. Επίσης, τροφή που παραμένει εκτεθειμένη αποτελεί εύκολο γεύμα για αρουραίους και ποντίκια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καταφεύγουν στη χρήση δηλητηρίων για την καταπολέμησή τους, οδηγώντας σε δηλητηρίαση και άλλα είδη άγριας ζωής. Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, το Τμήμα Δασών, που έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση των δασικών πάρκων, τοποθετεί ποτίστρες ή ταΐστρες σε συγκεκριμένα σημεία, παρέχοντας την κατάλληλη τροφή, στη σωστή αναλογία.

Επισημαίνεται τέλος ότι η μη παροχή τροφής στην άγρια πανίδα είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, στη βάση αρχών διαχείρισης δασικών πάρκων, και προτρέπει το κοινό να ακολουθεί τις συστάσεις του Τμήματος Δασών.

**Υπουργείο Γεωργίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος**